

Europese Burgerschapsprijs voor initiatief tegen homofobie

Het gebeurt niet alle dagen dat een inwoner van onze gemeente een prijs krijgt in het Europees Parlement. Petra Larosse werd gelauwerd voor haar bijdrage aan PAARS. Daar moeten we meer over weten.

Petra, je hebt je schouders gezet onder enkele mooie initiatieven. Vertel eens?

Het is eigenlijk toeval dat ik in de holebi- en transgenderwereld ben geraakt. Tot enkele jaren geleden had ik daar geen enkele feeling mee, zoals de meeste mensen waarschijnlijk. Dat is compleet veranderd toen onze zoon vertelde dat hij homo is.

Zelf hebben we daar nooit een probleem van gemaakt, maar ik merkte wel dat de acceptatie van holebi's nog steeds moeilijk ligt. De jongeren worstelen dikwijls ontzettend met hun geaardheid en aarzelen om daarover met hun familie te praten. Ze willen hun ouders niet teleurstellen. Maar onze kinderen nemen ons toch ook zoals we zijn? Aanvaarding begint in het gezin.

Dat bracht me ertoe om in overleg met de Vlaamse LGBT+koepel* een initiatief op te starten. Zo ontstond de vereniging Trotse Ouders.



Daarnaast wil ik met acties en activiteiten zorgen voor meer begrip, verdraagzaamheid en respect voor holebi's. Om dat op een grote schaal mogelijk te maken, kwam ik uiteindelijk bij de paarse campagne terecht.

Kan je daar iets meer over vertellen?

De paarse campagne is elf jaar geleden ontstaan in de Verenigde Staten, toen pestgedrag enkele holebi-jongeren tot zelfmoord had gedreven. Een vijftienjarig meisje riep haar medescholieren op om paars te dragen, als teken van solidariteit met LGBT-jongeren.

Ze koos de kleur paars omdat dat een kleur is uit de regenboogvlag, die kracht en moed symboliseert. Die heb je nodig om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent. De oproep werd massaal opgevolgd en sindsdien doen er elk jaar miljoenen mensen mee en kreeg het initiatief ook navolging bij ons.

Wat houdt de campagne in Vlaanderen in?

In Vlaanderen heet de campagne gewoon PAARS. Op 17 mei is het Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie en dat is een gelegenheid om paars te dragen. Tegelijk maken we het holebi- en transgenderthema beter bespreekbaar en organiseren we verbindende activiteiten.

Momenteel doen er zo'n 200 secundaire scholen mee, naast alle Nederlandstalige universiteiten en hogescholen in Vlaanderen en Brussel. Afgelopen editie kwam de campagne voor de eerste keer ook in het lager en kleuteronderwijs en in de jeugdbeweging. Sinds 2019 wordt de campagne eveneens verspreid in het Europees Parlement.

Tot september was ik jarenlang vrijwillig coördinator van PAARS. Onlangs hebben we het initiatief overgedragen aan Wel Jong, de grootste jongeren-

organisatie van het land. Op die manier kan de campagne blijven groeien.

Onlangs was je met PAARS de Belgische winnaar van de Europese Burgerschapsprijs 2021. Wat betekent dat voor jou?

Ik was eerst en vooral verheugd dat de campagne op die manier opnieuw in de belangstelling kwam. Mijn grote droom is om de campagne op termijn in zoveel mogelijk Europese lidstaten te krijgen.

Uiteraard was het ook een fijne erkenning dat we goed bezig zijn. De symbolische prijs wordt gegeven als onderscheiding voor de bijdrage aan Europa.

Holebi-aanvaarding begint in het gezin

Ook in Wuustwezel trek je mee aan de kar. Het bestuur heeft drie regenboogzebrapaden laten aanleggen. Hoe is dit verlopen?

Met de drie regenboogzebrapaden geeft Wuustwezel het krachtig signaal dat iedereen er welkom is, maar er is ook een actieplan aan verbonden. Dat dit over mijn thuisgemeente gaat, geeft het voor mij een extra dimensie.

Het lokaal bestuur steunt ook elke deelnemende school op haar grondgebied door een gratis PAARS-campagnepakket aan te bieden. Stella Matutina nam vorig jaar voor de eerste keer enthousiast deel en volgend jaar zou ook Basisschool Triangel aansluiten.

Uiteraard hoop ik dat tegen volgende editie zoveel mogelijk scholen in en rond Wuustwezel meedoen aan PAARS, van het kleuter- en lager onderwijs tot het secundair onderwijs, maar ook de jeugdbewegingen kunnen een aangepast pakket ontvangen. Iedereen hoort erbij!

*LGBT+ is een afkorting voor Lesbisch, Homo, Bisexueel, Transgender en alle andere gender- en seksuele identiteiten.